

Voorjaar bij BSO VillaDriel

Het voorjaar is weer begonnen en we hebben al van alles ondernomen en gaan ook weer leuke dingen doen. Meer hierover lees je in deze nieuwsbrief.

Carnavalsvakantie



Carnaval was dit jaar weer een prachtig feest waar we ons met z'n allen feestelijk verkleed in het feestgedruis hebben gestort. Er waren mooie feestvierders bij die zo lief waren als lieveheersbeestjes maar er waren ook lelijke heksen bij. Door de prachtige schmink leek het allemaal echt. Ook bij het spijkerbroek hangen hebben we ons kunnen uitleven.

Maar we hebben meer gedaan in de carnavalsvakantie. Zo zijn

we naar de bioscoop geweest in Tilburg en hebben we de film Alvin en de Chipmunks gezien, op een tropisch eiland beleven Alvin en zijn vriendjes de meest grappige avonturen. Met de oudere kinderen hebben we de film Hugo 3D gezien. Deze had 11 Oscar nominaties gekregen en er eindelijk 5 gekregen, een prachtig verhaal van een wees kind die op een station in Parijs woont.

Als afsluiting van de vakantie week zijn we naar de Beekse Bergen geweest. We hebben daar gezien gnoes, apen, zebra's, giraffe, olifanten, flamingo's, neushoorns, geitjes en nog veel meer.

Zie hiernaast de foto van de apenrots.





Nieuwe kinderen

In februari zijn Eline en Sandra de Koning gestart bij BSO VillaDriel, zoals je op de foto hiernaast kunt zien zijn het echte schatjes.

Nieuwe stagiaires

We hebben de stagiaires Willem en Simone die enkele dagen bij BSO VillaDriel hun maatschappelijke stage lopen.

Lente-uitjes

De lente is weer begonnen en dat hebben we gezien want we zijn in Hedel naar de boerderij geweest met als thema *van Kalf tot Melk*. We mochten alles zien wat er allemaal achter deze grote deur zat, vraag het de kinderen maar!



Komende periode gaan we met de kinderen ook regelmatig op stap om te wandelen, op speurtocht of om andere leuke dingen te doen. Op de deur zullen wij dan een bericht achterlaten met onze bestemming en hoe laat we verwachten terug te zijn. Kinderen zullen uiteraard uiterlijk om 17.00 uur weer terug zijn op de opvanglocatie.

Op dinsdag 3 april zullen we met de kinderen eieren gaan zoeken in het Slingerbos in Rossum.

In de mei vakantie van 1 t/m 4 mei zullen we op dinsdag en op donderdag een uitstapje maken, we houden nog even geheim waar de trip naar toe zal gaan. Ook in de mei vakantie van 29 mei t/m 1 juni maken we op dinsdag en donderdag een uitstapje. We zijn nog druk aan het plannen waar deze naar toe zullen gaan. Heeft u uw vakantieplannen nog niet doorgegeven laat het ons weten dan kunnen wij daar met het opstellen van het rooster rekening houden.

Oudercommissie

We hebben Wim de Koning, Irina Flier en Ingrid Bartels bereid gevonden om zitting te nemen in de oudercommissie van BSO VillaDriel. We hopen dat we met onze Wii (Wim, Irina en Ingrid) de BSO verder kunnen uitbouwen tot een kwalitatief hoogwaardige opvang waar kinderen op een leuke manier dingen leren. Wilt u in contact komen met de oudercommissie kunt u hun aanspreken of u kunt een e-mail sturen naar oudercommissie@villadriel.nl. Binnenkort zult u ook een folder krijgen met een kleine presentatie van de oudercommissie leden.

Barbecue

Op 16 juni organiseren we voor ouders en kinderen van de BSO VillaDriel een lekkere barbecue waar jullie kennis kunnen maken en alle informatie kunnen opvragen aan de oudercommissie. Vooraf op dezelfde dag willen we een opendag organiseren. Nader informatie van tijdstip en agenda bij de volgende nieuwsbrief. **Reserveer dus deze datum alvast in jullie agenda!!!!**

Rest ons niets anders dan jullie allen fijne paasdagen toe te wensen,

Ingeborg en Jos



Mevrouw Pollepel

Knutsel-impressies



Zoek de echte hyacint !



Zelf kaarsen gemaakt



Zelf gemaakte vogeltjes

Heeft u nog restjes van oude kaarsen geef deze dan aan BSO VillaDriel, wij maken er weer nieuwe kaarsen van!